

Ik hoor de schal

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

Niet te vlug, bewogen



Ik hoor de schal _____ van uw blij - de lach. _____



Hij klinkt in het ka-mer-ke van _ mijn hart. Laat re - ge-nen,

tegenhouden



re - ge-nen, 't mag, het mag! _____ De lucht scheurt op



en de zorg ont - wart. Ik



hoor en ik zie het mijn en - gel aan. Ze komt _ met een



lach en ze scheidt met een traan. Ik zie nog de dauw in haar o - gen



staan. Een lach door een traan is de zoet - ste zoen,



de zoen van een ziel _ die treedt uit smart. De re - gen houdt op



en de boom blinkt groen. Maar ik blijf in het ka - mer-ke



van mijn hart, van mijn hart.